

# RONYTT



Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2 - 5900 Rudkøbing



Februar 2012

# Min første langtur



af Lone Skovbjerg

Den 10. november modtager jeg RONYT på min mail.

Et, synes jeg, meget flot blad!!

Humøret steg et par grader, en fantastisk forside, man kan kun blive glad!

Læser med stor glæde om kanindåb, diverse ture i efteråret, kampen om "De Evige Jøde", tur til Hjortø, kredstur, turene Thurø rundt og Langeland rundt, standerstrygning og alle sølv og guldårerne men hov der mangler jo en tur.... Min første langtur! Den vil jeg forsøge at fortælle jer om.

Turen blev planlagt i roklubben den sidste tirsdag i september.

Der blev foreslået en tur til Skarø den følgende week-end, så hvem ville med? Jeg tænkte at vejrudsigten var lovende, Henning ville blive hjemme og passe vores hund Nanna, så jeg meldte mig med store sommerfugle i maven. Opgaverne omkring mad til week-enden blev fordelt, vi aftalte at mødes i klubben fredag eftermiddag og så hurtigt jeg havde fri, skulle vi ro.

Jeg glædede mig meget, "pakkede" hele natten til fredag. Så stor var skuffelsen da jeg ankom til roklubben og turen var tæt på at gå i vasken. Betty var blevet syg og kunne derfor

ikke deltage.

Vi skulle have været fem af sted, Betty, Bente, Karin, Benny og jeg. Der var en båd på vej Langeland rundt og der havde været en båd Thurø rundt, så vi manglede simpelthen en roer, ØV ØV

Heldigvis tilbød Karin, at Jacob og hende kunne sejle til Skarø og så ville de mødes med os fredag aften.

Så det blev Bente, Benny og jeg der roede mod Skarø.

Det blev en helt fantastisk tur, jeg spurgte mig selv mange gange hvorfor jeg dog ikke var blevet roer noget før.

Vejret var det smukkeste, spejlblankt vand hele turen! Det var så smukt at se "åre-hullerne" efter båden, det var som et væld af stjerner i overfladen af vandet. Omkring Monnet spejlede skrænten sig i vandet og på skrænten var der genskær fra vandet. Det var SÅ flot!

Det begyndte at blive tussmørkt, himlen og havet fik samme bløde orange farve, helt fantastisk smukt. Vi havde et kort ophold på Hjortø. Så nu har jeg også prøvet at lægge til i en havn, der var laaangt op til broen.

Vi lånte deres fine toiletfaciliteter, spiste lidt nøddeguf og så vi kunne fortsætte turen mod Skarø.



Det var næsten mørkt da vi nåede frem, båden blev trukket på land, vi tømte den for pakkeneliker, hold da op hvor havde vi meget med. Vi gik op til huset og fik pakket ud . Det var dejligt at vi ikke skulle hen at tænde grill osv, det var det blevet for sent til, det må blive en anden gang.

Karin og Jacob kom kort efter og vi satte os for at nyde aftensmaden . Betty havde trods sygdom lavet den dejligste Chili con carne, denne skulle vi blot varme og så kunne vi nyde maden i det fine hus, som vi havde lånt af Svendborg Roklub. Ærgerligt at det var mørkt, en tur rundt på øen havde været dejligt.

Vi var dejligt trætte og det blev ikke sent før vi gik til ro.

Vi stod op til en dejlig morgen på Skarø, søndag d. 1.10.2011, det smukkeste vejr man kan tænke sig, meget morgendis men helt stille vejr. Karin og Jacob kom og spiste morgenmad med os, de havde bl.a. æg med, så vi nød en dejlig morgenmad, med blødkogte æg, bitter og alt hvad der ellers hører til.

Vi fik pakket båden og roede nu hjemad gennem Svendborgsund- Vi roede langs kysten og

nød, at det ikke var os der boede der, så ville vi ikke have haft "tid" til at ro.

Vi roede ind i Svendborg havn og fortsatte mod Christiansminde hvor vi lagde til på stranden, fik lidt at drikke og nød det dejlige sommervejr, her den første dag i oktober.

Det var ligesom om at vi skulle have en dejlig sommerweek-end ovenpå den meget våde sommer vi havde i 2011-

Ved Valdemar Slot lagde vi til på stranden her var solbadende gæster . Vi gik op på plænen fandt et bord og spiste en dejlig frokost, så vi kunne få energi til turen mod Rudkøbing, hvor vi ved Siø blev budt velkommen hjem af et par sæler.

Jeg husker ikke tidspunktet vi ankom til roklubben, men jeg husker at jeg efter at have været hjemme en lille time blev søsyg! Puh ha , det var ikke sjovt! Men dette til trods, vil jeg glæde mig til min næste langtur!!

Tak til Bente og Benny for en fantastisk rotur. Tak til Karin og Jacob for hyggeligt selskab på Skarø og ikke mindst tak til Betty for dejlig Chili con carne.



## Gåtur i Kalbjergskoven



af Erling Pedersen

Januar 2012

Nyborg roklub stod for turen, og der kom roere fra Svendborg- Odense- Strip- Kolding og R/R. Det var en smuk tur gennem en sneklædt skov, og ned til havet i en bidende østenvind. Efter gåturen var der kaffe og kage i Nyborg roklub, hvor nogle mente at vi skulle holde 2 gåture i vinter halvåret. Så der blev snakket om en tur den 26 Februar fra Svendborg roklub. Ellers gik snakken om, hvad vi gør i de fynske klubber efter at Fyns kredsen er nedlagt. Man mente, der skulle holdes en temadag, hvor vi hver især fra klubberne fra Fyn, skulle komme med nogle input, hvordan man vil have den nye struktur, som kaldes netværk imellem klubberne.



**VINTERTID =  
MOTIONSTID**



**VINTERTID =  
REPARATIONSTID**

## HUSKEDATOER:

**GENERALFORSAMLING:** Lørdag d. 10. marts 2012 kl. 14.00

**ARBEJDSDAGE:**

Fredag d. 9. marts fra kl. 13.00

Lørdag d. 10. marts fra kl. 9.00 - 12.00

